

1013. BINGELRADE 13,8km – 9,8km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze licht heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u eerst over een hol weggetje naar het dorp Doenrade en dan loopt u langs bosranden naar het oude kloostercomplex Waterschey. Hier klimt u over bospaadjes omhoog en wandelt u langs een mooie Statieweg omlaag. U loopt door de kloostertuinen en dan loopt u over een mooi plateau naar de rand van Sittard. De terugweg gaat over bospaadjes en veldwegen naar het Duitse plaatsje Hillensberg en voorbij Doenrade volgt nog een leuk stukje over graspaden en bospaadjes. Neem zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken. Aan het eind is een leuk terras. U kunt de wandeling inkorten tot 9,5km wat ook een leuke route is.

Startadres: Koffietuintje Bingelrade, Viel 2A, Bingelrade. [Tel:046-7503242](tel:046-7503242). Geopend: eind april t/m oktober wo-do-vr-zo van 10.30 tot 16.00 uur. Bij slecht weer gesloten. U kunt langs de weg in de grasberm parkeren. Degene, die 13,8 km loopt kan ook starten in punt 2 op de grote parkeerplaats bij Huize Watersley (Watersley 1, Sittard) en dan na 10 km pauzeren bij 't Koffietuintje of op de hoek Lahrweg/Haagsittard (punt 4) in Sittard en dan halverwege pauzeren bij de sponsor.



Gps afstand: 13800m, Looptijd: 2.50 uur, Hoogteverschil: 55m



Wandelgids Zuid-limburg
www.wandelgidszuidlimburg.com

1013. BINGELRADE 13,8km – 9,8km

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R over de klinkerweg door het buurtschap Viel. Negeer bij draaihekje zijpad links en volgt verder de licht stijgende klinkerweg. Bij het leuke huisje nr. 24 verlaat u Viel en wordt de klinkerweg een stijgende asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (fietsroute 52) de doodlopende smalle mooie holle asfaltweg omhoog. Na 500 m. gaat u boven aan de 3-sprong bij wegwkruis en zitbank RD (zwart) en een eindje verder loopt u Doenrade binnen. Negeer alle zijwegen. (Een eindje verder ziet u links de St. Jozef kerk (1871-1872)). Aan de T-splitsing bij verkeersspiegel, café en het voormalig café Hoekstra (nr. 69) gaat u R (Kerkstraat) door het oude gedeelte van Doenrade. Aan de 3-sprong bij stenen wegwkruis met beneden een Mariakapelletje gaat u L (Bekweg). Meteen daarna gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD (Annegats) omhoog. Steek de voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD de veldweg omlaag, die een eind verder naar links buigt en later een smalle dalende asfaltweg wordt. (Rechts ziet u het Duitse plaatsje Hillensberg waar u straks nog doorheen loopt). Beneden aan de T-splitsing bij wegwkruis en Mariabeeldje gaat u R (rood/grijs) de smalle holle asfaltweg omlaag. Volg nu circa 1,5 km deze smalle verharde weg, die later een veldweg/smal pad wordt, RD. Aan de 3-sprong gaat u RD (grijs) langs de bosrand. (Schuin links voor u ziet het groene torentje van het voormalig klooster Watersley waar u straks langs komt). U passeert grenssteen 290. De asfaltweg wordt een veldweg. Negeer zijpaadje rechts. U passeert dan de stenen grenspalen 290 C, 291, 291 B en 291 C.

2. Aan de T-splitsing bij grenspaal 292 gaat u L. (Degene die 9,5 km loopt gaat hier R. Na 15 m. gaat u L het pad omhoog langs de bosrand. Het pad buigt boven naar rechts. Neem dan het eerste pad L. Negeer zijpaden en volg dan de veldweg omlaag. (U loopt hier over de grenslijn van Nederland en

Duitsland. Bijna beneden gaat u bij verbodsbord R de smalle asfaltweg omhoog. Ga dan verder bij punt 5). Negeer meteen zijpad rechts omhoog en loop RD over het brede pad door de bosstrook. Aan de asfaltweg gaat u R. De weg buigt meteen bij hoeve Watersleyerhof (nr. 2), die begin 16^e eeuw voor het eerst werd genoemd en een bijzonder muurkruis heeft, naar links. Aan de 4-sprong gaat u L over de grote parkeerplaats (Watersley 1, Sittard). Op de parkeerplaats gaat u R de trap omhoog. Boven voor het voormalig jachthuis Watersley/klooster Huize Watersley gaat u L over het klinkerpad. (Hier heeft u mooi zicht op de voorkant van het voormalig jachtslot/klooster Huize Watersley. Het complex werd als landhuis (jachtslot Huize Watersley) in 1752 gebouwd in opdracht van het echtpaar Lovens-Delhogue. Sinds 1876 is het gebruikt door verschillende uit Duitsland verdreven congregaties, waarvan de Franciscanen het langst in het klooster hebben gewoond. In 1897 vond een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij o.a. de neogotische kapel met het spitse groene torentje werd gebouwd. Op het gebouw kwam een derde verdieping en aan de zijanten kwamen vleugels. In 1959 werd achter het klooster een internaat toegevoegd en er werd zelfs een kloosterhoeve op het terrein gebouwd. Sinds 1967 is het complex in bezit van diverse maatschappelijke organisaties. Nu (2-2017) Pergamijn). Het klinkerpad buigt naar rechts. Waar het klinkerpad bij verbodsbord omhoog gaat, gaat u L over het pad dat meteen naar rechts buigt en een bospad wordt. Negeer meteen trapje links omlaag. Let op! Ga een eind verder R het eerste bospad steil omhoog. (Dit is circa 10 m. voordat het pad links omlaag buigt). Boven aan de T-splitsing gaat u R over het bredere pad met voor u het groene torentje van de kapel. Vlak daarna, waar het pad een scherpe lus naar links maakt, loopt u RD het smalle pad omhoog en u passeert meteen links een Mariagrot. (U bevindt zich hier op het terrein van het voormalig kloosterpark). Loop dan RD omhoog met

rechts van u afrastering. Boven op de hoek van de afrastering gaat u R over het pad met rechts van u afrastering en de achterkant van het voormalig klooster. Negeer zijpaden links en even verder loopt u RD langs de 14 tellende staties van de kruisweg. Aan het einde van de kruisweg gaat u R omlaag. Meteen daarna gaat u L de brede asfaltweg omhoog.

3. Na 100 m. gaat u R de trap omhoog. Boven loopt u 25 m. RD en ga dan R over het graspad en u passeert meteen een mooie treurwilg. Bij de bosrand buigt het pad naar links. Aan de 3-sprong, met rechts een ijzeren hek in de bosrand en links een lantaarnpaal, loopt u RD met rechts nog steeds de bosrand en links struiken (hoe heten deze struiken?). Aan de T-splitsing bij twee zitbanken gaat u R en u verlaat meteen daarna het voormalig kloosterpark. Aan de veldweg gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u RD (grijs). (U loopt hier over de Kollenberg). Aan de 3-sprong bij zitbank en infobordje gaat u RD (Sjteinpaedje/grijs/wit-rood) verder over de Kollenberg. Negeer bij klaphek zijpad links omlaag. Aan de 3-sprong in de holle weg gaat u RD (grijs). Aan de kruising bij zitbank en het kapelletje van O.L. Vrouw van Smarten gaat u R (grijs) over de veldweg. Waar de veldweg naar rechts buigt, gaat u RD (grijs) het (voet)pad omlaag met voor u mooi uitzicht over de Duitse grensstreek. Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u R (grijs) met links van u woningen van de Sittardse wijk Lahrhof.

4. Na 100 m. gaat u achter de zitbank R over het bospaadje. Negeer zijpaden en blijf het smalle bospad RD volgen parallel aan de rechts gelegen veldweg. Aan het einde van het bos loopt u RD over de veldweg met rechts van u een meidoornhaag. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij bordje "voetpad" L. Aan de smalle asfaltweg bij groot houten muurkruis gaat u R. (Het groot houten muurkruis (17^e eeuw) hangt aan het voormalig groot bakhuis (bakkes) van de hoeve Lahrhof. Vroeger trok de processie vanuit Broeksittard hier naar toe). U passeert de rijksmonumentale grote witte carréhoeve Lahrhof (nr-93 -95). (Deze wordt voor het eerst genoemd medio 15^e eeuw en was een leengoed van kasteel Born. Ze werd bewoond door adellijke families, die de naam Lahr toevoegden aan hun eigen naam. De hoeve, die oorspronkelijk omsloten was door een gracht, lag aan de oude 'Cölsche Baan' (weg naar Keulen). Het oude landgoed Lahrhof is in de loop der tijd veranderd in een dubbelhoeve. Het complex is thans in het bezit van de Weldadige Stichting Jan de Limpens). Aan de 3-sprong (hoek Lahrweg/Haagsittard) gaat u RD verder over de smalle asfaltweg met links van u woningen van de Sittardse wijk Haagsittardpark en voor u in de verte de kerk in het Duitse Hilleslagen, waar u straks nog langs komt. Na circa 400 m. loopt u bij zitbank, haag en einde woningbouw nog 50 m. RD over de smalle asfaltweg. Bij grenssteen nr. 295 gaat u bij verbodsbord R (Trichterweg) de

veldweg omhoog. (U wandelt hier precies over de grenslijn. Rechts ziet u in Sittard de St. Petrus, ook wel Grote kerk genoemd, met zijn 80 m. hoge toren (links) en de toren van de Basiliek O.L.V. van het H. Hart (rechts)). Bij verbodsbord gaat u L de smalle asfaltweg omhoog en u bent in Duitsland.

5. Aan de 3-sprong gaat u R de veldweg/graspad omhoog. Aan het eind van de rechts staande rij bomen gaat u aan de 3-sprong L het brede graspad omhoog. (Boven, aan de rand van het Plateau van Doenrade, heeft u links mooi weids uitzicht o a. op de 85 m. hoge windturbines, die tussen de Duitse plaatsjes Saeffelen en Waldfeucht staan, die vlakbij Koningsbosch liggen). Steek de smalle asfaltweg over en loop RD de veldweg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle asfaltweg, die een eindje verder links omhoog buigt. Negeer beneden graspad rechts omhoog. Bijna boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L over de smalle verharde weg. (Een eind verder ziet u voor de St. Severinus kerk (1796) in Wehr). Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R over het graspad. Boven in het Duitse dorpje Hilleslagen steekt u de asfaltweg over en loopt u het trapje omhoog. (Hilleslagen hoorde van 1949 tot augustus 1963 bij Nederland. De oudere inwoners spreken nog het Limburgs dialect met de mooie zachte G). Via hekje komt u op het kerkhof en loop dan RD. Bij ingang van de monumentale Bergkirche St. Michael, waarvan het oudste gedeelte uit 1050 stamt, loopt u RD over het kasseienpad. (Zie infobordje rechts naast ingang. De kerk is te bezichtigen. Voor de ingang staat de oude stenen grafsteen (1816) van pastoor Franciscus Gerardus Dumont). U verlaat het kerkhof en ga dan L de asfaltweg omlaag met links van u de kerk. Aan het eind van de asfaltweg, gaat u R het klinkerpad/trap omlaag. Beneden gaat u L de doorgaande weg omlaag.

6. Na 150 m. gaat u aan de 4-sprong bij groot muurkruis en verkeersspiegel R (Bingelraderstraße). Negeer zijweg rechts omhoog. Aan de 4-sprong bij huisnr. 21 loopt u RD en u verlaat de bebouwde kom. (Links ziet u de St. Gertrudis kerk in Jabeek, waarvan de toren uit de 15^e eeuw stamt). Bij grenssteen 281 (achterkant) gaat u bij verbodsbord R de veldweg omhoog, die u 1 km RD blijft volgen. (U wandelt weer over de grenslijn en waar de veldweg naar links buigt, loopt u weer Nederland binnen. Na 500 m. bijna boven, passeert u een zitbank). Negeer veldweg rechts omlaag en volg de veldweg verder RD. Aan de asfaltweg gaat u L. Steek vlak daarna bij wegkruis via de oversteekplaats de voorrangsweg over en u loopt RD Doenrade binnen. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L over de asfaltweg, die bij verkeersspiegel naar rechts buigt. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank bij verbodsbord L over de veldweg. Negeer verhard zijpad (inrit akker) rechts omlaag. De veldweg/graspad buigt naar links. (Even verder heeft u rechts mooi zicht op de St. Lambertus kerk (1934-1935) in Bingelrade). Boven gaat u bij bord

“honden aan de lijn” R door het draaihekje en volg het graspad, dat een haakse bocht naar rechts maakt.

7. Via nauwe doorgang komt u in het natuurgebied Op de Waart en volgt u het dalende bospad. Een eindje verder loopt u het trappenpad omlaag en volgt u beneden bij omgevallen boom rustend op tak het pad langs de bosrand en weiland. Vervolgens loopt u weer het bos in. Negeer zijpaadje rechts. Een eind verder buigt het pad naar rechts en u verlaat u weer het bos. Via bruggetje steekt u de Quabeeksgrub over. Via stegelke verlaat u weer

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, vervoelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

het natuurgebied en gaat u in het buurtschap Viel L over de klinkerweg. Voor huisnr. 2 A u komt u weer bij het leuke Koffietuintje Bingelrade, de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaatster Chantal verneemt graag wat u van deze wandeling vond.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl